



INSTITUUT VOOR DE GESCHIEDENIS  
DER NEDERLANDSCHE MYSTIEK AAN  
DE R.K. UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN

DIRECTEUR: Prof. Dr. TITUS BRANDSMA, O.Carm.  
DODDENDAAL 8 - NIJMEGEN

Postrek. 112858

NIJMEGEN, 11 Maart 1940

Beste Michiel en Gatsche,

Hartelijkste gelukwensen op Gatsche's verjaardag. Hij valt wel in de Vasten, maar we mogen hem toch niet ongemerkt laten voorbijgaan. Nog vele mooie jaren samen onder Gods bijzonderen zegen.

Zoo juist krijg ik een brief van Ugoklooster. Prachtig. Ik ben blij, dat het U en de "Bern en de Bernsbern" zoo goed gaat. Gelukkig. Wat zal dat een feest zijn als de tweede "kleine Jan" komt om te feliciteren. In den geest deel ik in uw vreugde.

Met mij gaar het aardig goed. Het is nog niet geheel beter, dat wijst het microscopisch onderzoek van de urine uit, maar ik voel er niets van en heb er niet onder te lijden. Ik zie er beter uit dan ooit. De dokter is er vanmorgen nog geweest en wil natuurlijk de zaak in orde hebben. Zoo ga ik over eenige dagen nog weer eens vier dagen een "verzuringskuur" doormaken. Amandelzuur innemen. Wat zal ik zuur worden ! Dat is een van de ouderwetsche beproefde middelen. We zullen eens zien. Schaden kan die kuur niet. Het is niet lekker, 't is zuur, maar enfin. In elk geval, U hoeft over mij geen zorg te hebben. Of ik met Paschen kom ? Het kan wel zijn, maar het is niet zeker. Ik moet in elk geval dan Maandagmiddag weer naar huis. Ik zal nog wel eens zien. Uitnodigingen voor die eerste H.Missen heb ik niet speciaal gehad, ook niet nodig, wel een gewone mededeeling op kaart.

Hierbij volgens Gatsche's wensch het verhaal van den Rozenkrans. Ik heb het maar gauw opgetikt. Den juisten dag weet ik zoo niet uit het hoofd. Ik zal het later nog wat precieser opteekenen, maar dit is toch de hoofdzaak. Allen de hartelijkste groeten en voor U allen, maar vooral voor Gatsche een bijzonder gebedje. In Chr. uw

*J. Titus Carm.*