

Gelukkige Neomist en Familie,

Mijn hartelijkste gelukwensen met het groote voorrecht, dat U ,
Uwe Ouders en Familie smaken, nu U reeds als tweede de eerste H. Mis mag
opdragen in den kring der Familie. Uwe Ouders mag ik wel zeer bijzonder
gelukwensen met deze heerlijke voldoening en deze mooie bekroning van
Uw zorgzame opvoeding. Ik wensch U van harte een mooi en vruchtbaar pries-
terleven toe in handhaving van de traditie Uwer Serafijsche Orde. Ik herin-
ner mij nog uw aller vreugde van het vorig jaar en zou er ook dit jaar
gaarne van nabij in hebben gedeeld. In den geest was ik dezen morgen bij
de altijd zoo aangrijpende plechtigheid tegenwoordig en ik deel geheel in
uw vreugde en geluk, terwijl ik mij in de gebeden van den jongen priester
aanbeveel en zijn zegen over mij vraag. Ik had U vanmiddag een telegram
willen sturen en heb dit ook geprobeerd, maar waarschijnlijk door over-
belasting van de lijnen heb ik het niet klaar kunnen spelen, zelfs niet
over het Hoofdkantoor te Amsterdam. Ik kom nu wel een beetje laat, maar
U zal dit onder deze omstandigheden verontschuldigen. Nogmaals hartelijkste
gelukwensen.

in Chr. uw

P. Titus Brandsma.

O. Carm.