



Nijmegen, 2 Maart 1940.

CARMEL - NIJMEGEN

DODDENDAAL 8

TEL. K 8800 - Nr. 26113

GIRO 197823

Gelukkige Neomist en Familie,

Wat een blijdschap , wat een vreugde na zoo lange jaren van stille soms zorgvolle verwachting. Ik wensch U van ganscher harte geluk met de Priesterwijding en eerste H. Mis, voor U allen de bekroning van zoo innig gekoesterde wenschen. Ik deel van ganscher harte in de oprechte blijdschap, die door de goedheid van Onzen Lieven Heer vandaag uw deel is en leef geheel met uw vreugde mee. De heerlijke uitverkiezing tot het priesterschap is onderpand van nog verderen rijken zegen van God. Moge deze het priesterschap vruchtbaar maken voor ons allen.

Terwijl ik mij geheel met uw vreugde vereenig, beveel ik mij tegelijk aan in den zegen en het Memento van den jongen priester.

In Chr. uw

J. Titus Brandema

O. Carm.

- A. Twee originele brieven van p. Titus Brandsma aan p. Halvard J. Hettema:
1) d.d. 02 maart 1940 i.v.m. zijn priesterwijding te Weert op 3 maart 1940
2) d.d. 25 maart 1940 i.v.m. zijn 1^o H.Mis te Bolsward op 25 maart 1940
- B. Een gedrukte brief van het Rooms Frysk Boun aan de Minister van O, K en W
d.d. november 1929, mede ondertekend door Prof T. Brandsma (als 2^o voorzitter)

Naar
archief
R.F. B

Geschonken door:

Dhr. H.O. Veldman, Harlingerweg 63, 8801 PB te Franeker
op 08-04-2010
aan P.Postma
t.b.v. het ADRKF te Bolsward

15/3/15