

R.  
Op 't blijde feest der kaarsen  
- 't Lichtmisfeest vandag -  
was ik hier stil getruize  
van eene groote vraag:

Toen al de kaarsen brandden  
- 't Was licht getakt van licht -  
zag ik ook in 't hart der Zusters  
Een brand door God geslicht.

Toen spraken twee der Zusters  
Weer haar geloften uit  
Maar vond der Zusters Bruigom  
In allen Bruid na Bruid.

En toen zij allen baden  
Om, aan het Eenwig Licht  
Ook als een kaars uitstoken,  
't Te wesen licht van 't Licht,  
Toen moent ik haar Vlem geven,  
Die antwoordde op die be-  
Om Eenheid: Wie, mijn Lichaam  
Deelt te die Eenheid mee.

En allen zijn nu kaarsen  
Rond 't outhouwe opgesteld  
Wie was in 't branden smeltend  
Met Jezus bloed versmelt.

Het licht van den kaarsen  
was welder voor mijn oog.  
En 'k bad den God van Goedheid  
Dat het zoo blijven moog.

Rijkevoort, 2 Februari 1932

J. Titus Brandsma. O. Carm.

Dit gedicht maakte Pater Titus Brandsma in het klooster te Rijkevoort, nadat hij daar op 2 febr. '32 de hl. Mis had opgedragen, waarin Zr. Antonita en Zr. Mauritia hun geloften vernieuwden. Pater Titus - rector magnificus en hoogleraar aan de universiteit van Nijmegen - kwam nu en dan op bezoek bij zijn zus, Moeder Willibrorda Brandsma, die destijds overste in het klooster te Rijkevoort was.