



ADRES
VOLL

Den Weledelen Heer M.J. de Boer

Ugoklooster

Sneekerweg

Bolsward

Afz. Zr. M. Willebrorda
R.K. Ziekenhuis Groningen

KLOOSTER „O. L. VR. VAN LOURDES“
RIJKEVOORT

Groningen 22-1-1939

Beste Mechiel en Gatsche,

Zo even uw hartelijk briefje ontvangen, waarvoor mijn oprechten dank, en nu nog even een klein antwoordje. Hoe graag ik ook Trees en de kindertjes eens zou willen zien, toch raad ik U aan, nu niet te komen tenminste niet voor Zondag. Dinsdag neemt de Dokter een groot en zwaar hoofdonderzoek voor, waarna ik twee dagen niets mag gebruiken en natuurlijk geen bezoek mag ontvangen. De Dokter meent namelijk, dat het in het hoofd zit en niet in de rug. Wij moeten nu maar afwachten en alles aan O.L.Heer overlaten, Hij heeft alles in Zijn Hand. Vraag aan Jan en Hans, dat Zij in die dagen eens extra aan mij willen denken, ik doe het wederkerig voor Hen. Me dunkt beste Gatsche, dat het beter is, dat U alleen of met T Trees misschien eens een paar uurtjes komt, maar zo ik zei niet voor Zondag. Hoe lang ik hier moet blijven, daar kan ik niets van zeggen, misschien kan Pater T₁tus dat eens aan de Dokter vragen en kan Hij het U misschien laten weten. Nu beste Mechiel en Gatsche, Jan en T₁ena, Hans en Trees en de kindertjes houdt U allen goed. Jan en Hans veel devotie en een mooie Retraite en Mechiel en Gatsche met T₁rees en de kindertjes genoegelijke daagjes en nu Adieu! Na heel veel hartelijke groeten en mij in uw godvruchtige gebeden te hebben aanbevolen blijf ik in de liefde van Jezus en Maria

Uw liefhebbende Zus

Zuster M.Willebrorda C.P.S.