

of M. J. F. C.

zaterdag 12 October 1900.

Lieve Broer!

Wel wat laat kom ik de  
brief beantwoorden, tog ik weet dat gij het mij  
niet kwalijk neemt. Eenige dagen geleden  
ontving ik een brief van Gatsche, waarin  
gij mij <sup>niemand</sup> vove mededeelde. Gij kunt  
begrijpen Michiel, dat ik verwonderd opzag,  
daar had ik in 't minst niet aangedacht. Gij  
hebt een goede keus gedaan, ja ik moet be-  
kennen, dat ik er zeer over verhengd was.  
Maar lieve broer, om als man in de maats-  
chappij op te treden en vooral in de tegen-  
woordige tijd, dat is geen kleinigheid. Mag  
ik een goede raad geven? Bid lang en vurig,  
Overleg het met je Plichtvader en onze  
goede Vader, dan zal alles goed komen.  
Onze Leer Gans: Woeder is een noeven begonnen  
en ik doe mij best ook, dat kunt gij begrijpen.

Woe komt het dat ik nooit een brief van  
Vader Krijg? ik had nog hartelijk geschreven  
met de verjaardag meende ik. Of heb ik  
misschien iets gedaan dat niet goed is? want  
swakke menschen als wij zijn, kan men al  
licht wat doen dat verkeerd is. Schrijf  
het dan maar gerust. Woe gaat het met  
onze goede grootmoeder? zeker kan het nog  
lang duren, maar als het erger wordt en  
grootm: heeft de laatste Vb Vb sacramenten  
ontvangen, dan verwachten wij aanstands  
berigt, dan mag ik ook schrijven. Woen zoo  
goed mijne hartelijke groeten over te brengen,  
aan Paki. Moeki. Vader en Marijke. Ontvang  
ze vooral voor je zelf, van onze Heer Geest:  
Moeder, maar bijzonder van je lieft' zoonje.

Luster Maria.