



Geachte Mededeleden.

P.S.

Onze Maria-vereeniging, we mogen het niet blydschap reggen,
mag niet verhunnen in een opgewekt bestaan. Wel valt
er van tijd tot tijd een lid uit, doch daartegenover staat,
dat steeds nieuwe leden toetreden en het hoge nut der
Vereeniging inhouden. Omdat de Vereeniging moet blijven
blauwen en doordat haar leden zich het doel, het nut
en de strekking ervan bewust blijven, de Vereeniging
krachtiger wurde, heb ik als Presidente gmeend een
enkel woordje over de Vereeniging tot u te mogen en
ook te moeten richten. Moge de voordracht, omdat
ik nu juist niet gewoon ben voor te spreken, iets te
wenschen overlaten, dan moet u mij verontschuldigen
en trachten, zonder ^{te} letter, door wie of hoe het geregt
wordt, slechts te luisteren naar datgene, wat geregt
wordt.

Als wij nagaan, waarom wij eigenlijk in een Mariaver-
eeniging zijn samengekomen en zijn samengebracht, dan
voelen wij, dat zij, die ons daar toe oproepen, daarbij
een beroep deden op onze vrouwelijke hoedanigheden,
op onzen invloed in het huishouden als echtgenoot en
als moeder, op onzen invloed vooral op de opvoeding.

van het kind. Niet op de eerste plaats om ons zelve van het misbruik van drank af te houden, doch vooral om anderen door woord en voorbeeld op den goede weg te helpen en te houden. Tijds voor de vrouwen de Mariavereenigingen opgericht. Teker, ook vrouwen maken misbruik van den drank en het is haast het afchuwelijksle, wat we ons kunnen voorstellen, maar toch jammer genaeg soms werkelijk tien: een vrouw, die dronken is. Doch dit is, en vooral hier, niet zo algemeen, dat we daarom de vrouwen in Mariavereenigingen moeten aanmenen. Toch moet, zeker ons best doen en alle aanleiding ertoe vermijden, om misbruik te maken van alcohol-houdende dranken, temeer omdat, volgens de geneesheeren de alcohol op het tengere vrouwelijke lichaam een buitengewoon groten invloed † uitoeft. In die invloed is nadrukkelijk niet alleen voor ons zelve, maar bij de velen, die nog kinderen ter wereld brengen, in hooge mate tevens voor die kinderen, zowel voor de geboorte als daarna bij de natuurlijke voeding aan de borst. Maar ik geloof, zover is het nog niet gekomen, dat we daarop moesten wijzen. Ik stijf het daarom slechts aan met een enkel woord. Wat wij vooral ~~wachten~~ in het oog moeten houden, is, door onze invloed medewerken, dat in heel de

maatschappij het drankmisbruik niet alleen, maar ook wat men het drankgebruik noemt en zijn misbruik wil noemen, afneemt. Op onzen invloed wordt daarbij een berroep gedaan. Waarom? Och, de liefde is vindingrijke. In de liefde vindt men op de eerste plaats bij de vrouw in wanneer zij ware liefde hebben voor den evenmensch, dan vinden wij liet hier of daar een gelegenheid en bij die gelegenheid het geschikte middel het gebruik van alcohol tegen te gaan, zonder daarom nog den reden, meester of den baas te spelen, maar ongemerkt en zonder iemand te stoeten. — De vrouw vormt de reden, zegt men wel met enig recht. Van de vrouw, vooral als moeder, gaat een invloed uit, die we niet mogelijk ondervinden, maar waarvan wij van den anderen kant ook de volle verantwoordelijkheid dragen. Wij hebben dien invloed, zoals ik reeds zeide, alleen door onze liefde, omdat het vrouwelyk hart zoo teeder is, de liefde daarin zo gemakkelijk en diepwortelt. Die liefde moet dus ook de grondslag zijn van onzen invloed ten goede. De liefde moet ons den weg wijzen en wijst ons ook den weg om, waar het mogelijk is, het kwaad te voorkomen of te herstellen, terwijl eindelijk de liefde ons de zwaarte van den strijd doet dragen.

Liefde en nog eens liefde moet ons leiden, in ogen drankveer ik zou haast zeggen, onze drankbestrijding is niets anders, mag niets anders zijn dan een liefdecuiting. Zoo alleen is onze drankveer sympathiek en gewild, zoo alleen heeft hij de noodige kracht, zoo alleen volgt hij den goede weg en brengt hij ons tot het doel. Maar waar dan in een Mariavereeniging bijeengestroom? On daar door ~~daar~~ te worden gewezen op dien plicht der liefde, om door het voorbeeld van anderen tot vervulling van dien plicht te worden opgewekt, om aldus een algemene beweging tegen den drank in het leven te roepen en levendig te houden. Wij vergeten vaak te veel, wat wij in dit opzicht kunnen en omdat wij het kunnen en in vele opzichten alleen kunnen, ook moeten doen. Wij kunnen dikwijls nog veel te weinig de gevolgen der drinkgevochten. In de vereeniging wordt er ons op gewezen, hooren wij het van elkander, zien wij die duidelijker in, omdat allen wat ondervonden en zagen. En wanneer wij de gevolgen kennen, is het voor een vrouw niet mogelijk en vooral niet voor een moeder, niet maar vermogen tot bestrijding ervan mede te werken. Ik kan hijs niet in bijzonderheden afdalen. De Priester is er voor aangewezen erop te wijzen, van hoeveel zonden de alcohol de oorzaak of tenminste de aanleiding

is tot hoeveel ontgaarding het gebruik van sterken drank heeft gevoerd. Het is het werk van den dokter aan te wijzen, hoeveel zielten, en twalen op rekening komen alleen van den alcohol, hoeveel idiote en gebrekklige kinderen hun toestand danken aan het drankgebruik der ouders. Het zou overdreven zijn alle rampen in de wereld, zondes en zielten op rekening te brengen alleen van den sterken drank, maar de verslager, welke in de priesters en de dokters van de werking van den alcohol geven en welke wij op hun gezag wel moeten aannemen, als gegronsd op jarenlange onderhouding. doen ons de handen in een sloan, doen ons ook zien, hoeveel er in dit optisch te doen is voor de vrouw. De vrouw heeft zich steeds onderscheiden, in liefdewerken. Bloedelen, die wij kennen, passen zielten op in of buiten hospitale, helpen dokters bij hun operaties, leerzen idiote, blinde of doofstomme kinderen, verplegen melaatschen, zijn, in een woord, engelen van liefde, welke die wij bewonderend nastaren. En toch wij kunnen, alleen reeds door maar vermogen mede te werken in de drankbestrijding, vaak nuttiger, vaak regerijker werk verrichten, en als wij het met de goede bedoeling, uit ware liefde doen, met even veel verdiensten voor den

hemel. We mogen gerust wagen: wie van ons, wie van de katholieke vrouwen en meisjes van Nederland, die er groot opgaan de liefde te bevestigen, wie zal, als hij de drankbestrijding onder dit oogpunt beschouwt, weigeren zich daarvoor een offerij, als het zoo heet, moet, te getroosten uit liefde voor den evenmensch? En we mogen even gerust antwoorden: niemand. Allen zijn we bereid uit liefde tot den naaste en vooral tot nabestaanden of dienstbaren, iets in dit opzicht te doen.

Het is echter een algemeene Regel der liefdadigheid: Een ongeluk voorkomen is beter dan na een ongeluk te helpen. En 't is het ook een groter blijf van liefde te voorkomen, dat de alcohol hen, die gij bemint en moet beminnen, in het verderf stort of benadeelt dan, wanneer hij eenmaal tij verwoestingen heeft aangericht, dat Kruisje niet geduld te dragen en te werken dat de ramp weer hersteld worde. Verstandiger en wortzichtiger is degene, die een huis volledig onderhoudt en voor allen verwerenden invloed bewaart dan hij, die het huis jaren verwaarloost en dan tot grote herstellingswerken is gedwongen. En dokter kan gemakkelijker een klein wondje redden, verbinden en doen genezen dan een wond die dager

7
en dagen is verwaarloosd en het omlijgends vleesew heeft doen veretteren. Een jong plantje trekt men gemakke-
lijk uit den grond, doch wanneer men het heeft laten groeien, is er zelph geen mannekraft sterk
genoeg voor. - En omdat de drankbestrijding dat
heeft begrepen, heeft hij vooral de vrouw te hulp
geroepen, om door de vrouw en de moeder het kwaad
te voorkomen, dat voortspuit uit het gebruik van
geestrijke dranken. Vooral de moeder heeft hier een
dure pliest, vaak nog te veel verwaarloosd.
Het kinderhart is in de hand der moeder. Niet, dat
de pliest der opvoeding alleen op de schouders der
moeder ligt, doch later we ons dan maar eens met
onze eigen pliechten berijg honden. Wij weten genoeg,
wat wij in dit oprecht vermogen. wij weten ook wat
gaarne zouden willen tien, dat namelyk onze kinderen,
gerond en verstandig en redelyk ^{braaf} zijn. Wat doen
wij niet om te voor allen schadelijken invloed te
beveiligen, ontreggen ons telkens dikwijls een genot
een pleizier ter wille van de kinderen. De gehele
dagorde wordt naar het kind gericht. we mogen
haast reggen, dat het kind het huis regeert, al wordt
het ditzelf juist niet gevraagd en meent het vaak
het tegendeel. Alles gebeurt om het kind, ons het is

gerondheid groot te brengen, het te leeren en te onderrieten,
en ook om het tot een flink mensch te maken voor
Dit een leven lezen en voor de maatschappij. Maar ter-
wijl sommigen aldus met de ene hand opbouwen en
alle moeite aanwenden, breken zij, het geenszij bereiken,
met de andere hand eraan, misschien nog sneller
weer af, wanneer zij op het drankgebruik geen
waakzaam oog houden, daarin niet allerverstan-
digst te werk gaan. de beste opvoeding is nutteloos
wanneer zij niet de matigheid in het gebruik van
drank tot orde heeft. Kleeft die fout aan de op-
voeding dan kunnen we een prachtige bloem kweken,
maar als ze volbloeid is, zien we een zwart plekje
op den stengel, na korte tijd is de stengel getrokken
en de bloem verfleest. Het drankgebruik is voor de
kinderen allerverderfijst, niet alleen omdat het
hen nog groeiend lichaams aantast en de ontwikke-
ling tegenhoudt, niet alleen omdat het versuffend
werkt op het zich nog ontwikkelend verstand, maar
vooral omdat het een neiging aantrekt, welke
met het kind mee groeit en later in vele gevallen
zoo sterk wordt, dat te niet meer te betrekken is.
Het begint met den suiker uit de glasjes, dan komt
het mee proeven, na korte tijd is dat mee proeven.

9
en meedoen en dat meedoen alghele vrijheid. We
mogen het velen anders niet altijd kwalijk nemen. Tij-
zien het zoo niet is, maar feitelijk is hun gedrag
lager en onverantwoordelijker dan een mishandeling.
waarvoor zij zonden ten geschriften. Ik zie ook niet,
dat altoos, vast en zeker enige vrijheid op dit
gebied de kinderen ter gronde brengt. We kunnen
misschien en gelukkig voorbeelden aanhalen van
het tegendeel, maar dat is toch zeker, dat het er
de naaste aanleiding en de weg toe is. En het moet
ons nog verwonderen, dat het vaak zoo goed afloopt.
Maar als het anders gaat, dan kunnen de onders,
in geval zij te veel vrijheid gaven, moeilijk zeggen
dat het buiten hun othuld is en zij niet verantwoor-
delijk zijn voor de gevolgen kunnen onverstandige
handelwijze. En voor de onders vaak lastig en
moeilijk, maar nog eens, geheel over drankbestrijding
moet stappen op de liefde. De liefde zal ons de
gelegenheid wel toonen, waarin wij den vijand van
onze dierbaren kunnen vervijfelden houden. De liefde
is ~~ook~~ geduldig en vordert niet op een dag alles,
de liefde is ~~ook~~ verstandig, omdat het nu eenmaal
de liefde is. Laten we dat voor oogen houden.
Ogen drankbestrijding uit mode of eigentuin of

10
waarom dan ook, maar drankbestrijding alleen uit
ware oprechte liefde. Dan is zij aangenaam bij God
en bij de menschen.

heizing gehouden door de moeder van
pater Titus. ± 1920. (voornamelijk)
van de marianisering te Bolsward.



