

J. M. J.

1<sup>ste</sup> Mei 1870 - 1<sup>ste</sup> Mei 1905.

Heilig Bloed.

# Beminde Vader en Moeder!

Op een schoonen lentemorgen  
Voor vijf en dertig jaar geleden;  
Stapte een Bruidspaar frisch en moedig  
Naar het St. Martinus kerkje heen.

Het was de 1<sup>ste</sup> dag der schoone Meimaand  
Toen Titus en Gijtsje aan elkaar  
Oewig trouw en heffde lofden  
Aan de voet van het altaar.

Vijf en dertig jaar zijn sinds verstreken  
En niet gebroken is die band,  
En de lieve Jesus geve,  
Dat hij lang nog houde stand.

Ja vijf en dertig jaren zijn verlopen;  
Jaren vol zwares en vol ronneschijn,  
Maar ook de kruusjed hadden doinen  
En lieten achter bittere pijn.

Maar wee en smart willen wij niet gedenken  
Neen, jubelen doen wij dezen dag  
En den lieven Jesus danken  
Voor de weldaden, die Hij gaf.

Het derde jaar van het huwelijkoleven  
Volgde op de eerste twee,  
En dit jaar was rijk aan regen,  
Want het bracht een dochter mee.

Welk geluk en welk een vreugde!  
Liedalde nu op elk gelag!  
En tot kesmaal toe, heeft Jesus  
Deze weldaad nog herhaald.

Vol geluk en stille vrede  
Behoren veerdien jaar tot het verteen  
En weer op 1<sup>ste</sup> Meigaan Da en Moede  
In festgewand naar het kerkje heen.

Vreugde stroomt uit hunne oogen  
En geen wonder: De dag is groot  
Voor het eerst toch mag hun oudste liefding  
Ontvangen, ja! Het Hemelsch Brood.

En wij allen namen toe in jaren  
Voor allen kwam de grote dag,  
Waarop de lieve Jesus, Jezich voor het eerst  
Ons, Jezich Zelf tot Spijze gaf.

O! welke vreugdevolle dagen  
Voor het seer beminneud Ouderhart  
Neen, geen song het kan het verhalen  
Geen pen, die het beschrijven mag.

Snel vliedt verder het leven heen  
Tot aan huiselijk stil genot  
Totdat de oudste openbaarde  
Gaarne kon ik mij wijen: God.

Veel ja kon dat offer kosten  
Maar als de lieve God wrog  
Wilden Vader en Moeder niet tegenwerken  
Zoo een verheven levensdoel.

Maar zie; zieke wierp haar op het ziekbed  
En duurde vier jaren lang  
Zoodat Jezich eens tot Moeder zeide:  
"O! voor mijn verlangen ben ik zoo bang."

Maar neen, niet had Jezich den moed verloren  
Maria was paer broest en raad  
En zoo sprak Jezich eens tot Vader:  
"Laat ons gaan naar Kevelaer."

Den 10<sup>den</sup> van den ingand Augustus  
Werd dan sof dit plan besloten,  
En, zoo sprak Jezich: "Onze goede Moeder  
Zal gewis ons niet verstoeten."

O! wat waren wij in spanning  
Hoe werd gebeden met hart en mond,  
En nielt te beschrijven is de blijdschap  
Toen bij 't weezien blonk: "Woeker ik ben gezond!"

Nog een jaartje was verstreken  
En nielt meer was ons Bruchje daar  
Jezich had zich gantsch aan God gegeven  
En aangesloten bij de Clarissenhaar.

Het eerste offer was gebracht,  
Maar nielt kon het 't dastte wezen,  
Want ook de tweede had het verlangen  
Om als een Bruid voor God te leven.

En dan ook maar een goed jaar later  
Had zij bij de Franciscanessen in  
Jezich is gelukkig en bevreden  
En dient God met opgeruimden zin.

De derde had een ander duel  
Een jongeling vrog om hare hand  
En na veel gebed en goeden raad  
Kwam een gelukkig tulwelijk ook tot stand.

O! schone Houwelijksdag moet zal ik hem vergeten  
Veel verandering ja! heeft zij gebracht  
Maar Gods Voorzienigheid was duidlijk hier te lezen  
Aan Hem alleen zij daarvoor dank gebracht.

Ook de twee konen waren nielt meer thuis  
Maar studeerden reeds met lust en moed  
"Kriester worden" was hun verlangen  
En sette hun hart in liefdegloed.

Na zes ijvervolle studie jaren  
Hoot de oudste zich bij de Carmelieten aan  
En een jaar later vrog de jongste  
Het kleeud van een armen Franciscan.

Zoo werd het huisgezin steeds kleiner  
En bleef een woeg bij het Oudienpaar  
Wij leefden gelukkig en bevreden  
Hadden veel genegen met elkaar.

Maar zoo mooi kon het nielt lang blijven  
Ook deze wilde henen gaan  
En gaarne naar de arme Terwarfjes  
Aan de andere zij van den Oceaen.

Veel ja, nou dat offer kosten  
Maar Gij de wocht het geluk maar van uw kind  
En daarom bracht Gij het met vreugde  
Hoeveel het ook door U werd bemind.

Gro hebben dan allen U verlaten,  
Maar U zijt gelukkig en serene  
Want het geluk van uwe kinderen  
Draagt Gij overal met U mee.

Hoeveel dank zijn wij verschuldigd  
Bij het zien van zoveel hefdedadens  
Nooit genoeg kunnen wij onzen dank betoonen  
Voor zoveel duizenden genaden.

O! danken wij dan den lieven Jesus  
Voor alles wat Hij aan ons gaf  
Vereenigen wij ons met elkander  
In dankgebed op dezen dag.

O! Veel Geluk dan lieve Ouders  
Op dezen Huiden herinneringsdag  
Van de lieve Jesus gebe  
Dat hij de vijftig halen mag.

En welk geluk nog lieve Ouders  
Wacht U in den loop van 't jaar  
O! het overheft nog afle andere  
Uw hoon te zien, als Diester aan het altaar.

Maar neen, de toekomst is nog duister  
Verder mag ik dus niet gaan  
Veel willen wij bidden, maar steeds hou  
Wat God doet is steeds welgedaan.

Uw U liefh. kind Zusser M<sup>r</sup> Willoborda

P.S. Allen hartelijk dank voor de brieven en schone wenschen op mijn verjaardag van de  
ontvangen. wederkeurig feliciteer ik M en G met hunnen Geboortedag. Ik heb dien dag in mijne  
gebeden bijzonder aan U gedacht. Hoeveel maakt U het allen. Nog goed gezond? Heeft U influenza  
verhoudenheid en stillekes voorbij laten siekhen? Heeft U noch nog last in den mond? Ik denk het  
blyde. Allelye zal wel alle smarten hebben doen vergeten. Ik maak het uitstekend. Ik ben zoo  
gelukkig en gezond als er maar een wezen kan. Ik ben niet meer op de slaaptaal, maar styven en stuyk  
mangelen en worwen is mijn dagelijksch werk en ik doe het wat graag. Gaat U de H. Diester van J. T. ook bij  
wonen? Hoe gaat het met O. de. Felicheit O. H. b. Mei van mij. Groet allen. Bonyour lieve Ven. M. beste M. en J. B. Bidden wij u.