

## Geen tranen

Het leed kwam telkens op mij aan.  
Onmogelijk om het af te weren  
Met geen tranen te beruwen  
Ik Had het anders lang gedaan.

Toen ging het boven op mij staan  
tot ik stil lag zonder wenen.  
Duldend, wachtend moest ik leren  
En toen eerst is het heengegaan.

Dat is nu al een poos geleën.  
Ik zie het nu van verre nog  
En ik begrijp niet, waarom toch  
Ik toen zo leed met veel geweest.