



Nijmegen, 9 Juni 1941.

CARMEL - NIJMEGEN

DODDENDAAL 8

TEL. K 8800 - Nr. 26113

GIRO 197823

Beste Moeder Inigo,

Mijn hartelijkste deelneming met het verlies van Vader en dat zoo kort, nadat U Moeder verloor. Vanmorgen heb ik Vader de laatste eer bewezen. Ik hoorde tot mijn vreugde, dat U hem nog even heeft mogen groeten voor zijn heengaan en hij blij was, U nog even te zien. Zoo gaat de droefheid door de vreugde. Gisteren op Doddendaal een gouden feest, vandaag een deelen in den rouw te Lent. Maar het einde is toch de vreugde. Vader en Moeder hebben van den goeden God het eeuwig loon ontvangen, wij moeten er nog voor worstelen. Het was een mooie begrafenis vanmorgen. Ik was blij er heengegaan te zijn. De Kapelaan deed alles zoo netjes en eerbiedig, het zonnetje stond op het graf als een zinnebeeld, ik zag er vele vrienden en bekenden en allen samen hebben we gebeden in den geest der Kerk om Gods liefde en barmhartigheid, vol vertrouwen, dat ons gebed reeds is verhoord. De Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid zal vader en Moeder reeds naar den troon Gods hebben gevoerd om eeuwig gelukkig te zijn. Toch beloof ik U beiden te zullen blijven gedenken. Uw jongste broer, die zooveel op U lijkt en mij steeds U herinnert, heeft me beloofd, dat hij mij een bidprentje van beiden vereenigd zal geven. Ik zal het als tevens van U ontvangen beschouwen en het als een heilig aandenken bewaren. Ik had U graag mondeling gecondoleerd, maar U was hier al zoo gauw weer weg naar uw klooster terug, dat ik er de kans niet toe kreeg. Toen heb ik maar gewacht, totdat ik U kon vertellen, dat ik zijn graf bezocht en heb toegedekt gezien daar langs den drukken weg van Nijmegen naar Arnhem symbool van rust te midden van de drukte van het leven. Nogmaals ,innig medeleven.

in Xto uw

*J. J. Brandsma.*

*O. Carm.*