



Nijmegen, 4 April 1941.

**CARMEL - NIJMEGEN**

DODDENDAAL 8

TEL. K 8800 - Nr. 26113

GIRO 197823

Beste Michiel en Gatsche,

neel graag wilde ik Zondag even op 't klooster zijn om er feest te vieren van den heer des nuizes, maar net zal niet gaan en daarom maar een schriftelijke gelukwensch, dat Onze Lieve heer U nog vele jaren voor elkaar bewaren mag en U dezen dag nog dikwijls samen moogt gedenken. De kinderen zullen er vandaag ook wel zijn. Jan en Lena Hans en Trees en wie er van de kindskinderen van Jongemastate nog bijzijn, allen mijn hartelijkste gelukwenschen en een blijden dag. Ik was neel blij met Gatsche's brier, omdat die alweer bevestigde, dat Gij het allen goed maakt en net naar omstandigheden met de boerderij ook wel gaat. Dat is maar gelukkig. Ook met mij gaat net goed, ik mag wel zeggen, steeds beter, al moet ik nog geregeld naar den dokter. Er is wel veel werk aan den winkel, maar ik kan dit weer veel beter verzetten. Ik neem me overigens nog altijd terdege in acht, slaap nog uit, eet en drink nog extra, het is op het ergerlijke af, maar wat doe je er aan. Ik zeg dit maar om U gerust te stellen omdat U meent, dat ik me niet ontzie. Heusachtig ontzie ik me. Meerlijk, dat de kleintjes van Jongemastate zoo voorspoedig opgroeien. Dat is een heele voldoening voor "Pake en Leppe", maar tevens voor U allen, die zoo mooi met elkander samenleeft. Ik zal den verjaardag van Michiel in den Haag bij de Jezuiten vieren. Maandag zal ik nog weer eens pleiten voor het Middelbaar Onderwijs bij het Departement. Net is een "spul" tegenwoordig. En net is alle dagen wat anders. Maar enfin, we verliezen den moed niet. Laten we ons in Onzen Lieven heer vereenigd houden met elkander. Zoo gauw ik kan, kom ik weer eens in Bolsward, maar het zal nog wel enkele weken duren. Met de hartelijkste groeten, in Chr. uw

*J. Titus*  
O.Carm.