



INSTITUUT VOOR DE GESCHIEDENIS
DER NEDERLANDSCHE MYSTIEK AAN
DE R.K. UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN

DIRECTEUR: Prof. Dr. TITUS BRANDSMA, O.Carm.
DODDENDAAL 8 - NIJMEGEN
Postrek. 112858

NIJMEGEN, 15 September 1940.

Beste Michiel en Gatsche,

U wil waarschijnlijk wel weer eens iets van me hooren. Men zegt wel : Geen bericht, goed bericht, maar ik wil U toch maar even mededeelen, dat alles nog bij het oude is en het met mij naar de omstandigheden, waarin we leven, goed gaat. De Universiteit is weer begonnen, alles marcheert weer. met mijn gezondheid blijft het ook zoo op dezelfde hoogte : niet slechter, maar ook weinig beter. Ik rust nog veel en kom daardoor veel tijd te kort voor veel dingen, die ik graag zou doen, maar de hoofdzaken kan ik toch afwerken en voor de rest neem ik maar een afwachtende en berustende houding aan. Ik ben maandag nog even in Leeuwarden geweest voor een vergadering van den Onderwijsraad, maar ik heb er van af moeten zien, U te bezoeken. Ik was toch al twee dagen kwijt met heen en weer reizen. De reisgelegenheden zijn tegenwoordig zoo dat men wel thuis moet blijven. Ik heb bij Pastoor Holtman gelogeed. Bij Barbara was alles bezet en ben 's morgens weer vertrokken. Door verschillende omstandigheden was het niet goed mogelijk, een dag langer te blijven. We zouden verleden Zondag Maria-Omdracht hebben gehad. Ze was ook voorbereid om ze met vollen luister te houden, toen vrijdagmiddag bericht kwam, dat alle optochten verboden waren. Zaterdag 1 uur kreeg ik bericht, dat dit verbod weer was opgeschort tot 10 Sept. en 8 Sept. dus de Omdracht nog door kon gaan. Maar toen konden wij niet meer en heb ik de Omdracht voor dit jaar maar afgelast. Met de Pers en de Journalisten wil het ook, ^{niet} zooals zij en ik wel wilden. Het is een gemartel en gesukkel van belang. Men wordt tegenwoordig wel in het geduld geoefend. Ik hoop, dat het U allen goed gaat en de oorlogsomstandigheden U niet te veel zorgen brengen. Allen hartelijkste groeten, in Xto uw *Titus*