

Amsterdam, Boerhaave-kliniek. Teniersstraat 1. 28 Mei 1940

Beste Hans en Trees,

Allereerst mijn hartelijkste gelukwensen op 'Trees' verjaardag. De post zal den brief wel niet meer op tijd bezorgen, maar U ziet uit den brief toch, dat ik op den verjaardag met U meeleeft en in uw vreude deel. Er is waarlijk wel reden tot vreugde, nu U nog zoo gelukkig aan de verschrikking van den oorlog is ontkomen. Ik heb heel wat zorg over U gehad, omdat iemand, die in Witmarsum was geweest, mij vertelde, dat men daar had moeten vluchten. Ik was erg blij met het bericht, dat U buiten de gevechtlijn lag en thuis heeft kunnen blijven. Het moeten echter spannende dagen zijn geweest. Ook in Nijmegen heeft het kanon wel gebulderd en waren we niet zonder gevaar, maar het scheen me toch niet zoo groot als waarin U verkeerde. Me dunkt, U zal dezen verjaardag wel bijzonder blij gedenken, al is het geen tijd voor feestvieren. Het is heerlijk, dat U allen nog zoo mooi bij elkander is gebleven en voor elkaar is bewaard. In hoeveel gezinnen is het droefheid. Ik hoop van harte, dat de wederwaardigheden van den oorlog U niet te zeer drukken en U in overgeving aan de beschikkingen van de Voorzienigheid er weet door te spartelen. Het brute geweld zal wel eens tot staan komen en een einde nemen. Laten we vertrouwen op Onzen Lieven Heer en den moed bewaren. Vanmorgen ben ik hier onderzocht. De toestand viel den dokter nog al mee en hij hoopt met inspuitingen en ~~injectionen~~ ^{massage} de oorzaak van de ziekte weg te nemen. Hij kan daar echter nog niet voor instaan. In elk geval wil hij tot Zaterdag langs dezen weg probeeren en dan verder zien. Zoolang moet ik in elk geval hier blijven. Het is een keurige inrichting, waar ik ben. Het huis is algemeen, maar ik heb twee katholieke verpleegsters. Ik kan ook de H. Mis lezen in de Rozenkranskerk Obrechtstraat.

Vele hartelijke groeten en Gods zegen over U en uw kindertjes. Dag.

in Chr. uw

J. Titus
O. Oarm.