

AMSTERDAM, 19 April 1940

Beste Henk,

Dank voor Uw laatste artikel, dat intusschen reeds doorgezonden is naar Groningen. Ook de vorige zijn reeds lang naar Groningen doorgezonden. Of men er een begin van plaatsing mede heeft gemaakt weet ik niet, omdat ik juist het nummer van Woensdag niet gekregen heb. Ik ben sinds een week hier in de Ziekenverpleging, Prinsengracht 769, Amsterdam-C, en zal hier nog wel ongeveer een weekmblijven, om onder behandeling van Prof. Dr. Borst eindelijk na ruim vier maanden sukkelen van mijnurine-infectie af te komen. Heel dikwijls denk ik aan U, maar het is mij tot heden niet gelukt iets geschikts voor U te vinden. Kan de burgemeester van Bolsward iets voor U doen. Pak het in elk geval voorloopig aan totdat er iets beters komt.

Wat Uw doctoraal examen ~~betreft~~, inderdaad hebben we U bij Uw candidaats den raad gegeven Uw studie niet voort te zetten. Het beste zou zijn als Bolsward bijv. zich de weelde wilde veroorloven geen officieel archivaris er op na te houden, maar toch een klerk ter secretarie die met de archieven der stad vertrouwd is. Dit heeft men in Os ook gedaan met de benoeming van zekeren Jan Cunen en men heeft daar heel veel plezier van beleefd. Ik zal er den burgemeester eens over schrijven en dan bij gelegenheid over spreken. Met pinksteren kom ik in elk geval in Friesland en waarschijnlijk ook reeds 7 Mei.

Met hartelijke groeten, ook aan Pa en Moe, broers en zusters,  
tot ziens,

*J. Titus Brandsma.*

*O. Carm.*