



CARMEL - NIJMEGEN

DODDENDAAL 8

TEL. K 8800 - Nr. 26113

GIRO 197823

Nijmegen, 27 Februari 1940.

Beste Michiel en Gatsche,

Hartelijk dank voor uw brief van 22 dezer om mij op mijn verjaardag uw goede wenschen aan te bieden. Moge Onze Lieve Heer ze in vervulling doen gaan. Met het zachtere lenteweer zal de laatste kiem van de ziekte wel wijken. De bacillen zijn nog niet geheel weg, maar het laat zich toch zeer goed aanzien. Ik beloof en verzeker U, dat ik van alles afschrijf en weiger en me zoo rustig mogelijk houd. Ik heb al gezegd, dat ik tegenwoordig ergerlijk lui leef, maar de gehoorzaamheid wil het zoo en dan vooruit maar. In elk geval geen zorgen. Gatsche mag over mij heelemaal geen zorgen maken, anders begint haar bloed maar te jeuken en dat is veel erger dan mijn ziekte.

Van Trees heb ik twee allerliefste en aardige briefjes gehad een, toen ik in Nijmegen ben gekomen en een met mijn verjaardag. Op Jongemastate evenals bij U al weer jong en nieuw leven in den stal. Ik hoop, dat de kalfjes maar naar wensch komen en goed uitvallen. Dat is de bloei van de boerderij.

Hans en Trees heb ik een briefje teruggeschreven. Jan en Lena schrijf ik dezer dagen ook. Doe hun maar vast de groeten,
In Christus uw

J. Titus
Darm.