

Beste Henk,

Hartelijk dank voor Uw vier artikelen, die ik heden alle vier naar Kapelaan De Jong heb doorgezonden. Ik wachtte er nog mee, omdat ik van vervolgartikelen gaarne voorraad heb om ze niet halverwege te moeten onderbreken. Ik vertrouw, dat ze nu geregeld zullen kunnen worden opgenomen. Ik zal ze steeds gaarne ontvangen en geloof, dat het geschikte lectuur zal zijn. Ik heb er van af gezien, er een boekje van te maken, omdat Uw plannen daarmee wellicht nog verandering ondergaan en U zelf nog niet goed weet te bepalen, wat er zoal in behandeld zal worden. Wij kunnen na publicatie altijd nog zien, of er een boekje van te maken is. Dan dank ik U ook ten zeerste voor het aardige kiekje van Ugoklooster. Mooi, omdat er Ugoklooster zoo goed op staat, maar niet minder, omdat het "Dokter" zoo precies weergeeft. Wat U schrijft over Uw inzichten betreffende de Benedictijnen der Hereeniging, U begrijpt, ik eerbiedig die geheel. Ik zou niet gaarne U in een richting sturen, welke met Uw inzichten niet overeenkomt. Wel moet ik er U op opmerkzaam maken, dat het, in welke Orde ook, uiterst moeilijk is, van den staat van Broeder tot dien van Priester over te gaan. In verschillende Orden is dit zelfs verboden. Ik vrees, dat ook bij de Benedictijnen de mogelijkheid daartoe, ook bij wisseling van Abten, zeer gering is, zoo zij al bestaat. U zal in alle geval goed doen, daarnaar eerst te informeren. Maandag ben ik weer in Nijmegen terug. De ziekte is weer overwonnen. Het was een hardnekkige urine-infectie met coli-bacillen, tot 5 keer met een kuur met prontosil bestreden en eindelijk overwonnen. Hartelijkste groeten ook aan Pa en Moe en alle huisgenooten, in Chr. uw *P. Titus Brandsma. o.carm*