

Merkelbeek, 5 Februari, 1940

Beste Heerbroer, Zwager en Zusjes,

Vanmiddag ben ik weer in Heerlen geweest bij dokter Grobach met het verblijdende resultaat, dat hij mij zonder eenig voorbehoud weer genezen heeft verklaard. Alle spoor van de infectie is verdwenen. Hij heeft mij ook niets bijzonders voorgeschreven dan alleen het verbod van varkensvleesch en bier, wat nog al niet zoo verschikkelijk is. Pater Provinciaal vindt het beter, dat ik nog enkele dagen hier blijf, maar binnen kort ga ik toch weer naar Nijmegen terug. Donderdag 15 Februari hoop ik mijn lessen aan de Universiteit weer te beginnen. Ik voel me ook weer uitstekend en de rust heeft ook aan mijn uiterlijke verschijning goed gedaan. U kunt over mij alle zorgen weer opzij zetten. Met de hartelijkste groeten.

In Xto Uw.

*J. Titus*

*O. O. arm.*