



Mag ik langs dezen weg mijn oprechten dank betuigen voor uw zoo hartelijk medeleven met mijn veertig-jarig Professiefest, 3 October 1939. Uw naam is in het Album Amicorum ingeschreven en zal mij nog dikwijls uw vriendschapsbetuiging op dien dag in aangename herinnering brengen.

f. TITUS BRANDSMA
O. CARM.