

Beste Henk,

Als ik U wat lang op antwoord heb laten wachten, is dit, doordat ik niet eerder in de gelegenheid was, er Pater Provinciaal over te spreken. Wij hebben er lang en breed over gesproken en zijn tot het besluit gekomen dat alles er op schijnt te wijzen, dat Onze Lieve Heer U niet tot het priesterschap heeft geroepen, hoezeer het verlangen daartoe ook in uw hart bestaat en Hij de pogingen zal zegenen, die U heeft aangewend om er toe te geraken. Ik meen U na al die pogingen te moeten aanraden, van verdere pogingen af te zien. Wat nu uw toekomst in de wereld betreft, het zal niet zoo heel gemakkelijk zijn, iets geschikts voor U te vinden, maar ik acht dit toch geenszins zonder uitzicht en zal er U zeer gaarne bij helpen. Ik kom vanavond weer in Nijmegen en blijf daar voorloopig weer. Wel ga ik nog een dag naar Den Haag en zal dan eens inlichtingen inwinnen welke misschien van nut kunnen zijn. Ik hoor ook, dat aan de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam een klein kansje voor een betrekking is, welke in het begin nog wel niet zooveel, maar op den duur toch iets goeds zou wezen. Men heeft het oog op een doctorandus in de geschiedenis of in de klassieke letteren, maar die zijn er op het oogenblik niet veel beschikbaar. Men is met iemand in bespreking, die op het oogenblik wegens de mobilisatie van leerkrachten het beter betaalde leerarschap heeft aangenomen. In elk geval ik zal U gaarne helpen waar ik kan, als eenmaal vaststaat, dat U in die richting wil. Of het goed is, nog een diploma als archief-ambtenaar te halen, zal ik U binnenkort zeggen. Einde dezer maand kom ik voor een triduum in Ameland. Wellicht kom ik dan ook even in Bolsward. Ik schrijf U nog.

Met hartelijkste groeten, ook aan Pa en Moe en Zusjes,

in Xto uw

*J. Titus Brandsma*