



INSTITUUT VOOR DE GESCHIEDENIS
DER NEDERLANDSCHE MYSTIEK AAN
DE R.K. UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN

DIRECTEUR: Prof. Dr. TITUS BRANDSMA, O.Carm.
DODDENDAAL 8 - NIJMEGEN
Postrek. 112858

NIJMEGEN, 12 Mei 1936.

Beste Michiel en Gatsche,

Dat lijkt niet zoo heel mooi : operatie, bestraling, ziekenhuis. Maar als er iets aan makeert, is dat in den tegenwoordigen tijd de beste raad, die gegeven kan worden. Ik zou U dan ook willen aanraden, den raad van Dr. Schröder maar zoo spoedig mogelijk op te volgen. U moet daar niet nog een week mee wachten. Dat soort dingen moet aanstonds gebeuren. U heeft toch geen rust, voor het gebeurd is. En daarom hoe eer het gebeurt, hoe beter. Bovendien als een operatie noodig wordt geoordeeld, moet men het kwaad niet langer voort laten werken, dan noodig is. Elk wachten maakt de operatie waarschijnlijk grooter. Het zal zoo hard niet gaan, maar waarom wachten, als het toch moet. Om 21 Mei. Als de operatie voor de deur staat, drukt dat het feestelijk samenzijn toch. Veel beter direct naar het ziekenhuis, dan is 21 Mei het groote leed alweer geleden. Of de operatie en de bestraling hard zullen aankomen, kan men niet zeggen. Ik was laatst bij een zieke, die ook en zeer sterk bestraald moest worden. Zij had er absoluut geen last van. Anderen echter zijn eenige uren minder lekker, enkelen zijn er een dag misselijk en van streek van. Hier is de plek der bestraling nog al geschikt. Men kan er bij en maag en ingewanden liggen uit de buurt. Wat nu de andere vraag betreft, ik zou U zoo stellig mogelijk willen aanraden, Sible in deze mededeeling te doen van uw bezoek aan Leeuwarden en hem te vragen, zich met den dokter te Leeuwarden in verbinding te stellen. Ge behoeft daarom niet te wachten met naar Leeuwarden te gaan. Gij kunt desnoods een brief van hem over U meenemen of hem dien te gelijkertijd laten verzenden. Laat het private van Sible maar voor zijn rekening en beschouw hem als dokter, die in elk geval beter dan een niet-Katholiek weet, wat een zieke voor de kerk toekomt en welke waarde dit alles heeft. Ge moet naar het goede zien en hetgeen U minder sympathiek is maar stil laten voor wat het is en voor zijn eigen verantwoording. M.i. moet Ge Sible niet voorbijgaan. Wat nu 21 Mei aangaat, er is doen dag een zeer belangrijke bijeenkomst over de actie, die we zouden kunnen instellen tegen de Godloozen-beweging 10 priesters en 25 leeken van heel het land bij den Vicaris Generaal in Den Bosch. Ik ben een van de beginners en kan daar niet best wegblijven. Een andere dag was niet mogelijk. Dit is een zaak van zoo hoog en dringend belang, dat ik er het bezoek aan Bolsward, hoe stellig ik er op gerekend had en meer dingen er voor al had afgesteld, niet bij mag laten voorgaan. Als Gatsche in het Ziekenhuis is, kom ik echter heel gauw kijken. Laat me weten, wanneer Ge er heen gaat. We praten dan nader.

NUMEGEN, 12 Mei 1888



INSTITUUT VOOR DE GESCHIEDENIS
DER NEDERLANDSCHE MYSTIEK AAN
DE R.N. UNIVERSITEIT TE NUMEGEN
DIRECTEUR, Dr. TITUS BRANDSMA, O.Cam.
DOEDENBAAR 8 - NUMEGEN
Post No. 11288

Houd er maar goeden moed bij. Er is geen reden, zich nu ongerust te maken. Maar het moet onder de oogen gezien worden en er moet m.i. niet gewacht worden. Ik zal Onzen Lieven Heer om zijn bijzondere goedheid vragen. Stel U geheel in zijn handen. We kunnen niet beter doen. En wees vol vertrouwen op zijn vaderlijke goedheid.

Tot ziens heel binnenkort. Hartelijkste groeten,
in Chr. uw

J. Titus
Caron