

Nijmegen, 15 Maart 1936.

Beste Michiel en Gatsche,

Nog van harte gefeliciteerd met Gatsche's verjaardag. Ik ben wel laat, maar had niet eerder een oogenblik tijd. Ik ben Maandag naar Antwerpen, Dinsdag en Woensdagmorgen in Brussel geweest (vergadering en bibliotheek-bezoek) Woensdagavond was ik in het Zonnehuis te Bilt-hoven voor een bespreking in kleinen kring van bekeerlingen van het feit van de stigmatisatie. Hier kreeg ik des avonds een telefoontje, dat men mij in verband met de ziekte van den Rector van het Lyceum in Oldenzal wenschte. Ik ben daar Donderdagmorgen 12 uur aangekomen en aanstonds met den Prior naar het Ziekenhuis gegaan. Na een uur aan zijn sterfbed te zijn geweest, met hem gebeden te hebben enz. is daar Donderdag de Rector gestorven. U heeft het misschien in Ons Noorden gezien. Een zeer groot verlies weer. Maar Onze Lieve Heer zal er weder in voorzien. Het bracht echter zijn drukte mee, te meer omdat met de Regeering moest onderhandeld en geschreven worden over vervanging, opvolging enz. De school moet doorgaan. Het was wel tragisch. Het was juist de dag van het 12½-jarig bestaan van het Lyceum. De leerlingen uit den omtrek kwamen des morgens met versierde bussen aan. Wel wist men, dat de Rector ziek was. Hij was Maandag geopereerd, maar zulk een snel einde had niemand verwacht, omdat de Rector een stoere nog betrekkelijk jonge man was. Ik ga aanstonds naar Zenderen waar hij morgen wordt begraven. Gisteren had ik nog een vergadering in Utrecht, terwijl er hier ook nog het een en ander te doen was. Ik haal dit alles even aan om U te laten begrijpen, dat, hoewel ik heel goed aan den verjaardag dacht, ik er toch moeilijk toe kon komen, een brief te schrijven. Niet minder hartelijk gefeliciteerd. Ik heb U dien morgen in de H. Mis in het Zonnehuis heel innig gedacht en Gods zegen over het nieuwe jaar over U en uw kinderen en kleinkinderen afgebeden. Hoe is het met Lena afgelopen. Ik had een vergadering, waarin ik ook Prof. van Rooij verwachtte. Ik wilde hem er eens naar vragen en U dan geschreven hebben. Tot mijn spijt was hij echter niet op de vergadering. Ik spreek hem echter binnenkort en wil er dan toch nog eens naar vragen. De behandeling in Sneek kan U gerust vertrouwen. van Rooij is bijzonder handig, maar deze behandeling zal hij toch dikwijls aan een ander overlaten en is ook aan een bekwaam vrouwenarts met gerustheid toe te vertrouwen. Straks om halftwee komt Willibrorda hier. Ik zal ze niet lang kunnen ontvangen, omdat ik naar Zenderen moet, maar ik ben toch blij, dat ze even komt. Ze is weer Eerwaarde Moeder.

P. Henricus geeft de vasten-meditaties in Heerlen bij zijn Ordebroeder Pater Bernard Theunissen, een kennis ook van mij, die mij heeft uitgenoodigd, ook een Zondag, waarop Henricus bij hem is, te komen. Zoo spoedig ik een Zondag vrij kan maken, ga ik er heen. Henricus knapt zachtjes op. We bidden en vertrouwen, dat het spoedig weer geheel in orde is.

Hartelijken dank voor uw goede wenschen op mijn verjaardag. ook aan Jan en Lena, Hans en Trees. Het deed me goed, van allen weer eens te hooren. Ik hoop binnen niet te langentijd een gelegenheid te hebben, op Oegekleaster te komen. Ik maak het wonder goed. Daarover geen zorg.

Van harte gegroet,
in Chr. uw.

J. Sikus
Ooarm.

Heden kom ik van Haarlem en blijf bij
Pissus een weekje over. Maar ik moet
alweer op reis. Van harte gefeliciteerd hier.
Vraag eens aan Hans, of hij de varden-
pelen al heeft afgesomd, wij hebben nog
niets ontvangen. Nu daccag!
Hartelikh gegroet van

Uw liefste
Mrs. A. Wellbroeck
C.P.S.