

Nijmegen, 14 December 1935.

Beste Michiel en Gatsche,

Met Kerstmis zou ik bij U komen, kom ik ook, maar toch een beetje anders, als ik eerst had gedacht. Ik moet Dinsdag 24 December in Leeuwarden spreken voor de Friesche Studenten, des middags. Ik zou des avonds nog wel in Bolsward kunnen komen, maar vooreerst is voor U een gast in den Kerstnacht vrij lastig. Wanneer kan ik de n. Mis lezen enz. maar daar zouden we samen wel overheen komen. Doch Barbara is met Kerstmis zestig jaar. Ik ben daags te voren in Leeuwarden. Me dunkt, ik moest daar met Kerstmis de n. Mis doen op de kapel. Ik kom dan omstreeks elf uur in den morgen bij U, na de noogmis. Ik tram door naar Bolsward en ga eerst even naar de Pastorie en kom dan daarna op Ugoklooster. Ik kan dan maar één dag blijven, omdat derden Kerstdag hier twee Broeders de plechtige Geloften doen. Ik dacht dan echter Zaterdag weer bij U terug te komen of anders maandag. we moeten eens zien en dan Nieuwjaar bij U te zijn. Dat spreken we met Kerstmis wel nader af.

Dank voor uw brief, waaruit ik tot mijn vreugde hoor, dat het u allen goed gaat, Gatsche schrijft zelfs van best. Ik ben Zondag in bleijerheide geweest, misschien dat ik er deze week nog een dag heenga. Henricus is wel wat terneergeslagen over zijn ziekzijn, waarvan de doktoren blijkbaar niet juist weten, wat het is, al staat wel zoo goed als vast, dat het een lichte zenuwen-overspanning is, al dan niet door kou of griep veroorzaakt. Waar men eerst bang voor was, hersen-rheumatiek, dat schijnt het niet te wezen. Ook heeft hij geen koorts, zoodat het zich niet ernstig laat aanzien en hij met een paar maanden rust waarschijnlijk wel weer beter is. Het spijt hem erg, dat hij nu zijn parochietje niet kan behartigen en wel niet langer zal kunnen waarnemen, maar dat heeft hij bij alle verplaatsingen en veranderingen gehad. Hij is daar in een mooie omgeving, hij heeft een biechtstoel, de gardiaan en de rector van de kerk zijn twee beste mensen, het zal wel weer lukken, denk ik. Ik zal er nog eens heengaan om hem wat op te beuren.

Tot Kerstmis dus. Hartelijke groeten ook aan Jan en Lena, Hans en Trees. in Xto uw

J. Titus
O. Carm.