



On Board R.M.S.

Sailing from

Dublin. 14 Jan. 1935

ROYAL MAIL ROUTE.

Beste Elshiel en Latsche,

Alweer op de terugreis op zee tussehen
 Zeeland en Engeland. Het weer is
 buitengewoon mooi. Ik ben vanmorgen
 halfnegen uit Dublin gegaan en ga
 nu recht door naar Nederland. Valf.
 Ges ben ik in Londen. Ik ga daar weer
 uit om halfnegen. Om tien uur te
 Harwich in de boot. Om halfnegen in
 Elck van Holland, kwart voor Kreey
 in Delft, was ik de H. Mis lees. Ik
 kan slapen in de boot. Ik had
 gelden moriet vasanti. Ik ben er
 van gegroeid. In Delft blij ik maar
 kort. In den middag was in Kijmege
 Vorstelykste graeten
 in X^{te} uur p. Titus Caom.