



Groningen – Grote Markt met Martini Toren

111
R. Groningen, 9 Juli 1931

Beste Michiel en Fatsche en Jan,
De tijd van mijn omkeweringen
loopt op een eindje. Tot mijn
spijt ben ik niet in de gelegen-
heid even naar Friesland
over te wippen. Mijchien 20 Juli
maar dat last ik dan nog
luciter. 19 en 20 Juli gaat de Fel.
deroche Bedevaart n. Dolkum.
Ik prech dan zaterdagavond
in Leenwarden. Overmorgen ga
ik naar Zenderen. Zondagavond
ben ik weer in Nijmegen. Het gaat
me uitstekend, ik hoop te ont-
dagn. in chw. uw. p. Titus.

111
Uitgave FOGA. Natruk verboden



W. D. G. van der Poer
1931
Nizoklooster
Bolsward.