



OSS, 2 Maart 1921

Beste Michiel en Gatsche,

Door verschillende omstandigheden bleef mijn antwoord op uw gelukwenschen tot nederen uitgesteld. Uw kleine Teresia heb ik geantwoord, maar sinds kwamen er weer zooveel strubbelingen, dat ik er niet toe kon komen en ik al blij was, de meest dringende zakenbrieven te kunnen beantwoorden. We hebben gisteren onze Openbare Leeszaal geopend, wel niet officieel en plechtig, maar het draait nu toch. Het gebouwtje, dat wij er voor huurden, is nog altijd niet vrij en daarom hebben we voorloopig maar in een andere zaal geopend. Het is dus allemaal nog een beetje voorloopig en primitief, maar het ziet er toch netjes uit. Dat gaf dezer dagen weer bijzondere drukte. Toch ben ik Maandagmiddag nog even bij Zr. Maria in Coudewater geweest. Ze was blij me te zien en we hebben heel aardig zitten praten. Het gaat goed vooruit, al is het nog niet zoover, dat ze weg zou kunnen. In orde is alles nog niet, maar zij is kalm en bedaard en praat heel niet onverstandig. Zij heeft nog zoo'n beetje vaste ideeën, maar het gaat toch nog al. Zij gaat nu ook weer des Zondags naar de kerk en des namiddags vaak ook nog naar het Lof. In de week zoo nu en dan eens, niet geregeld. Gebiecht en gecommuniceerd heeft ze tot nu toe nog niet, doch ze vertelde me, dat ze er verleden Zaterdag ernstig over gedacht had. Het was er tenslotte niet van gekomen. Wij hebben afgesproken samen een novene te houden voor het feest van den H. Jozef. Zij wil dan ook te Communie gaan. Zij wilde daar heel graag weg. Het spreekt vanzelf, dat hoe beter zij wordt, hoe meer naar het leven daar tegenstaat onder die wel niet woeste of wilde, maar toch niet normale vrouwen. Zij sprak ook over ander gezelschap of andere klas, doch het was voor mij moeilijk, daarop in te gaan. Ik heb haar beloofd, spoedig eens terug te komen. Ik zal alles dan eens met den dokter bespreken. Het is mogelijk, dat verandering van omgeving goed voor haar is, doch over het algemeen is dit van geen invloed en is de verandering spoedig de zucht tot nieuwe verandering aanwezig. Het zit niet in de omgeving, doch in den eigen toestand. Zij heeft me ook beloofd 13 Maar te schrijven. Ik vertrouw wel, dat ze dat doen zal.

Om op uw brief terug te komen, ik dank U ten zeerste voor uw goede wenschen





Ik hoop, dat ze in vervulling gaan. Neer, de vier kruisjes drukken me heel niet. Ik ben springlevend en gezond. Ik hoor met veel plezier, dat het U ook goed gaat. Terezia schrijft uit Harlingen, dat het haar ook goed gaat. Met heel veel genoegen heb ik ook in uw brief gelezen, dat eindelijk de bekroningen en prijzen zijn losgekomen. Het is altijd aardig een bewijs te hebben van die onderscheidingen. Een rijtje van die medailles is een mooie onderscheiding en het bezien waard. Zie maar, dat Ge er nog veel bij krijgt. Jammer, dat Flora nog niet recht wil. Laten we hopen, dat met het voorjaar het nieuwe leven de gezondheid brengt. Dat met Mei Hendrik en Yp samen de boerderij huren, lijkt me niet zoo ongeschikt. Het was natuurlijk gemakkelijker en aardiger geweest als Hendrik en Tjitsche het samen hadden kunnen doen maar dat heeft niet zoo mogen zijn. Een mooi ding zou wezen, als Bokma reeds voor Mei zijn huis in de stad zou kunnen betrekken. Het zal een heele drukte geven, die verhuizerij, maar och, dat komt Ge ook al gauw genoeg weer te boven. Wat de trap in den breeden voorgang betreft, ja, dat weet ik zoo juist niet. Het zal nog al meevallen denk ik, maar kan die trap niet een eindje in de kamer vallen en daar worden ingebouwd half in de kamer, waar dan de ingang een klein beetje naar voren schiet, en verder half in de gang. Ook scheelt het al oadelijk als de trapleuning begint met de tweede trede in plaats van met de eerste. Dat misstaat heel niet en wordt zelfs veel gedaan. Maak U geen zorgen over mijn thuiskomst. Ik kom, als Moeder graag heeft, dat ik kom. Ik zal er dan verder wel een mouw aan passen. Waar een wil is, is een weg. Ik weet er op het oogenblik nog niets van, maar dat is ook niet noodig. We zullen nog wel eens zien. Weest allen hartelijk gegroet, ook Wikje, Joannes en Heltje en hun vrouwen. Zeg aan Moeder, dat ik naar kaartje op mijn Patroonsbeest heb ontvangen en haar hartelijk bedank.

in Car. uw

*P. Tibus*