

M.R.

Oss, 28 Sept. 1920

Beste Ellichiel en Jatsche,

Goed juist krijg ik van den Priot van ons College te Rome
terus secretaris van den Generaal en dus met de zaken
nog al op de hoogte, dat hij denkt, dat ik van dit
jaar wel niet naar Rome zal worden geroepen. Er
schijnen nog al bezwaren gemaakt. Een beslissing is
echter nog niet gevallen, maar het schijnt, zoodat
de Generaal nog best door kan zetten, vooral omdat
hij om vele redenen de opening van het College moeilijk
kan instellen en er erg op staat, dat ik er aan
word verbonden. We zullen zien, maar me dunkt wel,
dat, als ik dit jaar nog in Rome moet zijn, de be-
slissing onderhand wel moest genomen wezen.
Het vade wille we hopen, dat het nog weer wat
mevult. Ook ik echter zie den loerland niet gunstig in.
In haast. Ik moet naar de Landelschool. De Directeure
is weer ziek, zoodat ik daar een paar lesjes moet
overnemen.

Aartelyk gezegt, ook van.

in Chr. uw p. Titus