



OSS, 8 Augustus, 1920

Beste Michiel en Gatsche,

In antwoord op de kaart van Gatsche kom ik gauw even terugschrijven De invallende Zondag vertraagt echter de verzending. Het spijt me, dat Vader minder goed is. Ik hoorde het reeds van P. Henricus, maar gelukkig kunt Ge tenminste schrijven, dat het weer aardig betert. Als Vader en Moeder echter een van beiden niet recht goed zijn, zou ik maar raden, de reis wat uit te stellen. Handel naar omstandigheden. Het is Voor Vader en Moeder wel een heele reis, doch ze kunnen het bedaard en langzaam aandoen. Als ze dan ook maar verstandig zijn en zich niet te druk maken. Het is mooi, dat Moeke en Tresia juist nog thuis zijn, als Jan verjaart. Dat is er misschien ook wel juist zoo op gezet. Is het niet. Bij voorbaat reeds mijn hartelijkste gelukwensen. Wat uw reis naar Coudewater aangaat, ik wil U niet van een langer bezoek terughouden, doch ik vermoed, dat Ge na een uur praten haast wel zoo goed kunt heengaan als blijven. Dat kan men te voren ook niet zoo juist zeggen. De eene dag is veel beter dan de andere. In het gesticht eten gaat niet best. Dit is natuurlijk geen gebruik. Zou het niet het beste zijn, als Ge met de tram van 12,20 in Oss kwaamt, ik zorgde, dat dan het eten op tafel staat of gebracht kan worden en dat Ge dan 1,56 met mij naar Rosmalen gaat. Als we 4,21 wilden teruggaan, zouden we nog ruim een uur kunnen praten. Terugkomend in Oss om 4,44 zoudt Ge de postwagen naar Megen kunnen nemen. Bevalt het U in Coudewater vrij goed, dan kunt Ge ook langer blijven. We hebben den heelen middag voor ons. Ge kunt om halfzeven ook een rijtuig nemen uit Oss, doch dat is nog als duur werk. Zoudt Ge niet eerst in Oss willen komen, dan kunt Ge ook bij of liever een eindje voorbij Coudewater wat eten, doch dat lijkt me niet zoo geschikt. Het komt U ook zeker duurder en vervelender uit. Ge behoeft niet te schrijven naar Coudewater, al kunt Ge het gerust doen. Ik zal wel laten weten, dat Ge komt. Laat mij maar even weten, wat Ge doet. Ik zal Zr. Maria dan wel inlichten. Wat Megen betreft, ik sta er niet op, dat Ge Maandagavond bij mij blijft. Ik kom in elk geval in Coudewater bij U, als Ge niet eerst naar Oss komt. We hebben dan reeds gelegenheid elkaar te treffen en te spreken. Bovendien spreek ik U zeker Woensdag weer. Doe eenvoudig wat U zelf het beste voorkomt het is mij allemaal best.

Zaterdag ben ik ook even bij Anna Nota geweest. Haar toestand is treurig. Zij kende mij in het geheel niet. Trouwens ook voor de Zuster en den Dokter heeft ze geen onderscheidingsvermogen. Ze was echter zeer rustig ze sloop voortdurend weer in en zeer vast, van zwakte. Het hart werkte verleden week slecht. Vandaar de zorg van den dokter. Dit is iets beter. Ze is nog zeer zwak, doch zij krijgt veel versterkend voedsel en komt bij. Ze is in een tydperk van rust, dat zeer dikwijls een geleidelijk herstel voorafgaat, zoodat de zuster verpleegster den toestand gunstiger inzag en nog op herstel van lichaam en geest hoopte en vertrouwde. Zr. Maria in Coudewater is heel wat beter gesteld, doch de hoop op herstel wordt niet grooter. Over tot hiens. Varkelshol zevental ook vader en moeder, Jan en Tresia in chr. uw broeder Michiel

*Als het voor god is, wordt ik althans gesond mee naar Coudewater en ga in een paar uur met de fiets naar Oss terug, daar dat kan na in nog niet zien.*