



OSS, 12 Maart 1920.

Beste Michiel en Gatsche,

Gatsche's verjaardag zal vandaag wel meer herdacht worden dan gisteren op Zaterdag. Gisteren morgen heb ik haar een Memento gegeven in de H. Mis en allen zegen over haar en over U beiden afgebeden. Mijn hartelijkste gelukwensen. Vier maar flink feest, voorzover de Vasten dat toelaat. Het ga U uitstekend onder alle opzichten. Ik was van plan meteen aan Vader en Moeder te schrijven, doch de tijd ontbreekt op het oogenblik en om nu niet heelemaal te laat te komen, schrijf ik alvast deze paar regels om te laten zien dat ik U niet vergeet en het nog uitstekend maak. Morgen of overmorgen een langer briefje. Vele groeten aan Vader en Moeder en aan Jan. Dag. in Chr. uw

*P. Titus*

---