



ROMA - Colosseo

R. Rome. 6. Juni. 07.

Bestelbroerenthus.

vanavond uw brieven het lieve portretje
 ontvingen. Alles aardig. Ik wou
 vrouwen al op te wachten, want
 Williborda had me van't bestaan
 ervan al op de hoogte gebracht. Dus.
 De kleine Jan is sprekend. Daar sta ik
 hoor, ik wil erop en stil staan zal ik:
 de duimen op de vingers. t'z meenus.
 En Ties. Ik zou ze niet herkend hebbe,
 als ze niet naast Jan zat. Wat is ze
 gegroeid. Pert goëdig en verstandig
 zit ze erbi. In het geheel een eert mooi
 portretje. Alzi hartelyk dank ervoor
 vanavond heb ik juist een brief aan
 Rhenicus afgemaakt, waaraan ik
 voor den derden keer begonnen was.
 Alzogen hoop ik vader en alloeder te jhrig.
 ven maar ik beloof niets. t'z eind dezer

27-4A

CARTONNA POSTALE ITALIANA
CARTE POSTALE



Wederker

elbichiel de Boer.

Ugoklooster

